

# Oranje boven voor Wil Plasmeijer

Wie aan de Thrianta Club denkt, kan niet om de naam Wil Plasmeijer heen. Al bijna 50 jaar is hij het ras trouw. De typische oranje kleur van dit Nederlandse rasje zal bij hem nooit gaan vervelen.

**Tekst en foto's:** Jorn Westerlaken



Wil Plasmeijer in zijn keurige konijnenstal die samen is gebouwd met fokvriend Willem van de Ruit.

## Een bijzondere actie koste Wil een half weekloon om het ras te bemachtigen

Aanvankelijk was Wil op zoek naar de grotere Rode Nieuwzeelander met een warmere rode kleur. In 1969 bezocht hij daarom Ornithophilia, waar hij dit ras helaas niet kon vinden. Zijn oog viel op een aantal dieren die in de toenmalige Spiegel van de Fokkerij waren ingeschreven als Saksengoud. De dieren waren geïmporteerd uit Oost-Duitsland door de befaamde keurmeester Coen Gelein. Het ras was al eerder in Nederland erkend en gecreëerd tijdens de Tweede Wereldoorlog door fokker Andrea uit Drenthe. Het verhaal wil dat deze fokker als statement tegen de bezetter een

oranje konijn creëerde om zijn vaderlandsliefde te betuigen. In de jaren 50 en 60 was de animo voor de Thrianta zo ver teruggelopen dat dit ras door standaardcommissie uit de standaard werd gehaald. Coen Gelein uit Aalsmeer haalde de dieren terug van achter het IJzeren Gordijn waar ze inmiddels Sachsengold heetten.

Wil begint geheimzinnig te lachen als dit onderwerp ter sprake komt. "Het is een bijzondere actie geweest waar ik mijn dieren -en daardoor wij allemaal- de huidige Thrianta aan te danken hebben," vertelt Wil. "In het diepste geheim is er een ruil gedaan midden in de nacht op de Duitse erebegraafplaats in het Limburgse IJsselstein. Daar



Deze fraaie oude voedster behaalde al meerdere prijzen.



Een duidelijk verschil tussen twee dieren die allebei gebruikt worden voor de fok.