

Mijn naam is Edwin Broekhuizen. Ik kom uit Nederland en ik fok al meer dan 15 jaar Thrianta's.

Het is een aantal jaren geleden dat ik een tentoonstelling in Frankrijk bezocht, waar mijn aandacht werd getrokken door de prachtige Brun Marron de Lorraine. Ik heb een aantal van hen naar Nederland gebracht om ze aan de fokkers voor te stellen. Brun Marron de Lorraine is een ras dat qua uiterlijk niet vergelijkbaar is met de Thrianta, maar qua geschiedenis en positie wel. De twee rassen, die ongeveer 100 jaar geleden werden gecreëerd, hebben typische kenmerken die helaas niet door iedereen worden gerespecteerd, ze hebben beide een klein aantal enthousiaste fokkers en in Europa een moeilijke positie.

Thrianta is een ras van Nederlandse oorsprong. Het is een ras dat net voor de Tweede Wereldoorlog is ontstaan als een verzet tegen het opkomende naziregime. De heer Andraea, woonachtig in Assen, provincie Drenthe, creëerde eind jaren dertig een volledig oranje konijn als uitdrukking van vaderlandsliefde. Oranje is de kleur van de Nederlandse koninklijke familie, Oranje is de Nederlandse nationale kleur. Hij noemde de race Thrianta, oudhollands voor Drenthe.

Na een moeilijke start, mede door de Tweede Wereldoorlog, is het ras helaas voor een tijdje uit Nederland verdwenen. Gelukkig hebben enkele enthousiaste fokkers het ras eind jaren zestig opnieuw geïntroduceerd. Hiervoor gebruikten men dieren, die op een vreemde wijze (in doodskisten) uit het voormalige Oost-Duitsland konden worden verkregen.

In 1971 werd de Thrianta opnieuw erkend in Nederland. De moeilijkheid van het ras is de kleur. Deze dient intens oranjerood te zijn. Er is altijd discussie over de juiste kleur. Deze mag zeker niet te rood zijn en moet vrij zijn van ticking. De kleur dient gelijkmatig over het gehele lichaam te worden getoond, ook op de buik.

In Europa is de Thrianta erkend in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. De Thrianta is ook opgenomen in de Europese norm. Maar in Europa maakt de Thrianta een moeilijke periode door. Duitsland heeft tenslotte de Sachsengold, een ras dat iets groter is en roder van kleur. In Duitsland heeft men geen interesse in de Thrianta. In 1992 werden de eerste Thrianta's naar Amerika geëxporteerd. De Thrianta is daar nu ook erkend en uitermate extreem populair.

Onze Thrianta, het kleine konijntje met zijn prachtige oranje kleur en vriendelijk karakter kan elke hulp gebruiken. Ik hoop dat Thrianta de harten van Franse fokkers zal stelen, zoals de Brun Marron de Lorraine dat bij mij deed.

Voor meer informatie over de Thrianta, verwijst ik u naar mijn website "www.thrianta.eu".

Met vriendelijke groeten,

Edwin Broekhuizen